

Tromba Con Sordino

Tenor

Hans Boschma
arr. Jeroen van der Meer sr.

Adagio $\text{♩} = 72$ Moderato ($\text{♩} = c. 108$)

Als de sch-mer valt in de ha-ven wordt het heel lang-zaam
stil-ler Ver hoor ik een paar-den-kar dra-ver Ik zou er niet lang om mal-len
Duur-de dit mo-moment ook een eeuw Uit een ca-fe hoor ik Mil-ler. Schraal klinknog de
krans van een meeuw. Ik zie de zon nu da-len. Als de sche-mer valt o-ver wa-ter
klink een trom-pet in de ver-te Lan-ge me-lo-die lij-nen spe-len. Heer-lij-ke wij-nen drin-ken.
Zacht-jes ge-dempt klinkt de trom-pet Weer kaatst de klank op het wa-ter.
Zacht-jes ge-dempt klinkt de trom-pet Weer kaatst de klank op het wa-ter.

Als de schemer bijna zwart is,
zie nog een zwaluw scheren.
Maar mystieke tonen zweven
van de trompet over meren.

Schraal en dof klinkt nu de muziek.
Zon kan niet verder zinken.
Hees legato in nostalgie.
Spiegellichtjes blinken.

Dan het lallen van de matrozen
komen terug uit de kroegen.
Morgen heel vroeg varen we uit,
zullen ze moeten zwoegen

Zachtjes gedempt klinkt de trompet
Zachtjes gedempt klinkt de trompet
Weerkaatst de klank op het water

